



Oscar Sjöberg 70 år

28 oktober 1955

Oscar Sjöberg är läkare till yrket och har som sådan verkat på en ovanligt krävande post. I 30 år (1919—49) var han provinsialläkare i Los, den innersta delen av Hälsingland, där det är glest mellan byar och stugor och doktorn kallas ut till långa resor vid alla tider på dygnet.

Entomologien var för honom ursprungligen en samlarhobby, väckt redan under hans studieår i Uppsala i seklets första början. Men under den långa tiden i Los, där så många sällsynta och oväntade fynd kunde göras, fördjupades denna sysselsättning till vetenskap. Han blev en första rangens coleopterolog.

Karakteristiskt nog dröjde det länge, innan han ansåg sina fynd och iakttagelser värda trycket. Först 1928 kom den första uppsatsen (*Ent. Tidskr.*), som innehöll 16 för landet nya Coleoptera och många noggranna ekologiska data. Han nämner där också, att ungefär hälften av de arter han lyckats påvisa i Hälsingland, är för landskapet nya, varav klart framgår, vilket pionjärarbete han redan vid denna tidpunkt utfört i det norrländska skogsområdets utforskande. En liten del av dessa resultat har han redovisat i det tillsammans med Anton Jansson utgivna arbetet om coleopterfaunan i Hamra nationalpark (1932).

Men ren faunistik tillfredsställde ej Oscar Sjöberg's analytiska temperament. Han började specialisera sig som taxonom och valde några av faunans svåraste släkten som arbetsfält: *Epuraea*, *Meligethes* och *Atomaria*. För förstnämnda släkte har han utarbetat en bestämningstabell över de palearktiska arterna (*Ent. Tidskr.* 1939); för *Atomaria* en noggrann undersökning, med talrika bilder, av genitalorganens byggnad, främst hos de nordiska arterna (*Ent. Tidskr.* 1947).

Ytterligare arbetsuppgifter väntar. För *Epuraea* har Sjöberg nästan alla förarbeten klara till en världsmonografi. Sedan många år samlar han också uppgifter till en coleopterfauna för Hälsingland. Och till råga på allt har han, med osviklig hjälpsamhet, åtagit sig att tillsammans med Einar Klefbeck utarbeta den svenska delen av den nya nordiska coleopterkatalogen, ett arbete som kostat en oerhörd massa tid och möda men nu är nästan slutfört.

Det entomologiska fältarbetet har han fördenskull inte uppgivit. Tillsammans med sin vän Andreas Strand har han flera somrar bedrivit intensiva insamlingar i nordligaste Norge, och vi hoppas livligt, att därom snart en publikation skall se dagens ljus.

Det är ingen ovanlighet, att de kunnigaste männen gör minst väsen av sig. Oscar Sjöberg tillhör i varje fall denna sort. Han är en sällsynt god lyssnare och låter gärna ungdomen prata, även när han själv vet bättre besked. Det fönöjer honom sannolikt som psykolog och vänlig människokännare. Och när han yttrar sig, ligger erfarenhetens pondus bakom. Hans hjälpsamhet är obegränsad, och ingen svensk coleopterolog torde ha undgått att utnyttja den.

Carl H. Lindroth.