

## In memoriam

Anton Jansson

Tidningsmannen och filosofie hedersdoktorn Anton Jansson avled efter en längre tids sjukdom den 11 juli 1963 i sin hemstad Örebro. Ända till fyra månader före sin död var åttiotvåringen vid full vigör och hade dagen fylld med entomologiskt arbete.

Anton Jansson var född den 3 december 1880 i Örebro och tog studentexamen där 1902. Redan samma år anställdes han vid Nerikes Allehanda, där han oavbrutet tjänstgjorde till 1933, från 1917 som redaktionssekreterare. Senare medarbetade han regelbundet i två andra tidningar i staden, Örebro Dagblad och Örebro-Kuriren. Han blev hedersdoktor i Uppsala 1944 och hedersledamot av Entomologiska Föreningen i Stockholm 1955.

Till Anton Jansson's 75-årsdag trycktes en hyllningsartikel i denna tidskrift (Op. Ent. 1955, p. 99). I denna framhölls hans ovärderliga insats för den svenska entomologins utveckling. I själva verket försvinner med honom en epok — han var den siste entomologiska polyhistorn, desto märkligare som han dessutom var en djupt bildad man på så många andra av kulturlivets områden, inte minst de humanistiska.

Hans arbetsintensitet har under senare år varit oförminskad, och många uppsatser om kritiska Proctotrupider och Chalcidider har utkommit, flertalet i Entomologisk Tidskrift, den sista i Opuscula Entomologica, 1960. Dessutom har han fortsatt att komplettera ett av sina älsklingstemata, Gotska Sandöns fauna, med en fjärilförteckning (Ent. Tidskr. 1962). De där aviserade tilläggen på andra indektordningar, främst småsteklar, har ännu inte kommit ut, men man får hoppas, att de efterlämnade manuskripten är tillräckligt definitiva för en publicering.

Anton Jansson's väldiga samlingar, främst av Coleoptera och Hymenoptera, hade redan tidigare övergått i disponent Bengt Rapp's ägo. Dennes starka entomologiska intresse är en garanti för, att de kommer under den bästa vård. Och Bengt Rapp är glädjande nog särskilt angelägen om, att de även i framtiden kommer att vara tillgängliga för specialisternas studier. Att så sker, är isynnerhet viktigt beträffande den microhymenopterologiska delen av samlingen, den största modernerna av sitt slag i Norden.

Det är svårt att fatta, att Anton Jansson är borta, denne man som verkligen utgjorde ett kraftcentrum i vårt lands entomologi. Man har också en vemodig känsla av, att hans tryckta produktion inte helt gjort rättvisa åt de väldiga kunskaper och den stora erfarenhet som låg bakom. Den största insats han gjorde var dock som läromästare för oss yngre. Hans starkt personliga inställning till alla frågor, inom och utom vår vetenskap, som så berikade samvaron, skall vi som kände honom alltid minnas, med saknad men också med glädje.

Carl H. Lindroth