



Kjell Ander 65 år

Entomologiska Sällskapets hedersledamot, lektorn vid folkskoleseminariet i Linköping, Kjell Ander fyllde den 16 juli 1967 65 år.

Kjell Ander är skåning och lundensare i utpräglat mått. Efter studentexamen i Landskrona 1921 fullföljde han alla sina akademiska studier i Lund, ända fram till doktorsdisputationen 1939. Han stannade därefter som docent vid Zoologiska Institutionen i mer än ett decennium, till 1951, då han tillträdde sin nuvarande tjänst. När N. A. Kemner genom sjukdom på hösten 1946 blev tjänstledig, inträdde Ander som t.f. föreståndare för entomologiska avdelningen, senare under två år som t.f. professor i entomologi.

Kjell Anders flesta och största arbeten berör Orthoptera (Saltatoria), men han har visat stor mångsidighet och utgivit ett stort antal publikationer på taxonomins och faunistikens områden om så vitt skilda insektsgrupper som Odonata, Lepidoptera och Hymenoptera Aculeata. På senare år har hans intresse koncentrerats till de skandinaviska humlornas systematik och utbredning.

Doktorsavhandlingen (Op. Ent., Suppl. 2, 1939) hör till de internationella standardverken på sitt område. Den behandlar anatomin hos de rätvingar, som bildar underordningen *Ensifera*, dvs. syrsor (Grylloidea) och vårtbitare (Tetti-gonioidea), och på grundval av sådana fakta drar förf. slutsatser om Orthopteras fylogeni, vilka får bilda basen för det i många avseenden nya system han uppställer.

Ett annat arbete, som i hög grad bidragit till Anders internationella anseende, är sammanställningen av de fossila bärnstensinsekterna (Lunds Univ. Årsskr., N.F., avd. 2, 38: 4, 1942). Det är ingalunda en enkel katalog utan en kritisk utvärdering av materialet, med utbredningskartor och intressanta slutsatser om de tertiära faunaförändringarna.

Kjell Ander har spelat en ovärderlig roll för entomologiska muséet i Lund. Mer än någon annan har han intresserat sig för de *gamla* samlingarna, som sannerligen inte enbart har historiskt intresse, utan dessutom varit i starkt behov av en kritisk genomgång för att fastställa typmaterial. Med oändligt tålamod sökte han tolka de gamla, ofta svårlästa fyndortsetiketterna och han upprättade ett kartotek på sådana, vilket i högsta grad ökat möjligheten att känna igen de gamla entomologernas handstilar och att förstå deras principer för insekternas etikettering. Fortfarande händer det emellertid, att vi måste vända oss till honom som främste expert på historiska data.

Att Entomologiska Sällskapet 1952 valde Kjell Ander till hedersledamot, var en fullkomligt naturlig sak. Under hela sin tid i Lund var han en av de – kanske *den* – mest aktiva av Sällskapets medlemmar. Redan 1928 valdes han till sekreterare och behöll denna post ända till 1948, då han efterträdde N. A. Kemner som ordförande. Under åren 1946–52 var han redaktör för *Opuscula Entomologica*.

I all sin verksamhet utmärks Kjell Ander av skrupulös noggrannhet och absolut hederlighet. Han har också en stillsam men uthållig entusiasm, som får honom att offra hur mycken tid som helst på uppgifter, som andra skulle betrakta som otacksamma. Sin verksamhet som lektor vid seminariet i Linköping har han skött med samma omutliga plikttröhet, vilket gjort, att han under senare år fått alltför liten tid till sin entomologiska forskning. Även om han inte omedelbart tänker låta pensionera sig, hoppas vi, att han snart bättre skall få rå om sin tid. Bland annat skall han då fullfölja det uppdrag, han tilldelades av sommarens nordiska entomologmöte, nämligen att organisera en inventering av de entomologiska samlingarna i Norden.

Carl H. Lindroth